

Jens Chr. Permin fortæller

Fra lidt efter krigen frem til midt i 60'erne lejede min morfar, Erik M. Gormsen, huset af Godset. Prisen var 1.800 kr om året. Heri indgik, at godset skulle varetage udvendig vedligehold samt levere brænde. Prisen var stort set uforandret til midten af 60'erne.

Fru Jørgensen, som boede på vej op mod Brugsen på højre side, kom og lavede aftensmad hver dag, når huset var beboet om sommeren. Da min morfar havde 6 børn med tilhørende svigerbørn og børnebørn, var der altid mange i huset.

Huset havde kun koldt vand i køkkenet med afløb direkte i haven. Komfuret var et brændekomfur og toilettet var en spand i grisestalden. Eneste varmekilde i huset - udover komfuret - var en brændeovn i stuen. Meget primitivt med utroligt charmerende.

Efter min morfar overtog - stadig på lejebasis - min onkel, Knud Gormsen, huset til engang i begyndelsen af 70'erne. Han etablerede varmt vand og toilet, hvor der tidligere var viktualiekælder ved siden af køkkenet. En vinterdag kom der en frostsprængning, som gjorde, at gulvene i stueetagen blev oversvømmet og begyndte at rådne.

Bevoksningen mellem huset og stranden var i gamle dage ikke særlig høj, så man fra stuen kunne se diget og vandet.

Tilkørslen fra pladsen ved kroen var et hjulspor. Man skulle midtvejs passere en låge, som skulle åbnes, hvis en bil skulle passere. I gamle dage kom der både brødbil (dagligt), mælkebil (2 gange dagligt), slagter- og grønthandlerbil forbi.

Neden for bakken var der (som jeg husker det) 2 meget små købmænd, som solgte kaffe mv. (Den ene var Bisserup Havnevej 58). Det var hjemmegående hustruer/enker, som havde et uhyre begrænset sortiment. Brugsen oven for bakken havde et større sortiment, men intet i forhold til nutidens supermarkeder. Langt senere kom der en keramiker, som også fandtes, sidst jeg var i Bisserup. Omkring 1970 var der også to is/slik butikker omkring havnen.

Neden for bakken lå også busterminalen/garagen, hvor busserne til Næstved og Skælskør holdt til. (Bisserup Havnevej 44).

Ved siden af kroen lå en gård, som var ejet af "Meridin" (Bisserup Havnevej 59). Han havde omkring 10 køer og 20 grise, samt nogle høns. Køerne gik på marken bag busterminalen op mod bakken.

Campingpladsen blev anlagt på fodboldbanen en gang omkring 1970. Jeg kan ikke tidsfæste dette præcist.

#### Billeder

Jeg har kun fundet 3 billeder af interesse. De er alle fra 1977-1981, altså i den periode, hvor hhv. min onkel Knud Gormsen og godset havde rådighed over huset.

På det første billede ses min morfar, Erik M. Gormsen, som lejede huset fra krigens slutning til engang omkring 1970. Vi er lidt i tvivl om de præcise årstal, idet både min morfar og min onkel ikke er her mere.

Min morfar var for øvrigt vicedirektør i Landmandsbanken / Danske Bank.

Fyren med hunden er mig.