

Formandsberetning til Torsdagsklubbens generalforsamling den 13.4.2023.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling i april 2022 holdt 6 bestyrelsesmøder.

Sidste generalforsamling den 28.4.2022 var lidt atypisk, idet den dækkede både 2021 og en stor del af 2022 grundet corona situationen.

Den 12. maj var der Mikis Theodorakis musik på programmet. Jeg var desværre forhindret i at deltage, men det har uden tvivl været godt.

Løvspringsturen den 19.5. 2022, som var arrangeret af den tidligere formand Kirsten Thinggaard, gik til det nye H. C Andersen museet i Odense. Der var 31 personer med.

Vi mødtes på P-pladsen og steg på bussen, og i Korsør kom Thomas med. Han var vores guide på museet og har været med i byggeprocessen.

Museet er byggemæssigt utrolig flot. Indholdsmæssigt er det ret specielt. Det skal absolut ses.

Vi spiste frokost på restaurant Carlslund i Fruens Bøge. Efterfølgende gik de fleste deltagere en tur i skoven, hvor vi nød de nyudsprungne bøgetræer .En rigtig dejlig tur.

Efter sommerferien solgte TK igen kaffe og kage ved byens årlige loppemarked. Salget indbragte 1.208 kroner til brug ved vores senere udflugter. Og igen stor tak til alle, der støttede os.

Efterårsturen den 15.9.2022 blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte. Der var tilmeldt 8 plus bestyrelsen, så vi mente ikke, at vi kunne forsvare at tage af sted. Det var en lidt dyr tur – men jeg havde også glemt at sætte en tilmeldingsfrist på.

I oktober hørte vi om Laos, Vietnam og Cambodia og så en masse dejlige billeder. Det var vores lokale Jens Stokholm, som berettede. Vi havde dog en del knas med teknikken, og måtte tage kaffen først, inden vi alle drog op til Bis`koppen, hvor teknikken virkede. Alle tog det pænt.

I november fik vi besøg af Eva Melhof, den blinde præst fra Snesere kirke. Hendes foredrag var utroligt inspirerende, selvom det var et alvorligt emne: en svagtseende person, der senere bliver blind, men som alligevel formår at forson sig med tilværelsen og få et liv med både sol og regn.

Den 27.11. – 1. søndag i advent – var der traditionen tro julecafe i forsamlingshuset. TK havde en salgsbod, hvorfra vi solgte de ting og sager, som gode mennesker i byen havde doneret til os. Vi fik 1.395 kroner ind, som vi siger mange tak for. En stor tak til alle, der på denne måde støtter Torsdagsklubben.

Julefrokosten fandt sted den 8.12. Vi var 40 personer. Maden blev leveret af Camilla fra Grønbrohallen, og den var igen super lækker. Derefter kaffe og småkager, medens vi solgte vort amerikanske lotteri. Præmierne var rødvin, kort med 10 besøg i Bis`koppen og ørredssider fra Lars Birger. Per Nielsson havde givet nogle drejede juletræer som ekstragaver, som vi siger mange tak for. En rigtig hyggelig sammenkomst.

Efter nytår fik vi besøg af Berit Nagli fra Egegården. Hun talte inspireret om det helt anderledes liv, de levede på gården uden mange af de moderne hjælpemidler, vi andre tager for givet. Tilhørernes

spørgelyst var stor og Berit Nagli gav udtryk for, at det var et meget medlevende publikum. Der var 35 personer tilstede – også en del ikke-medlemmer.

I februar fik vi – den 16.2. – besøg af seniorkonsulent Morten Schwarz Lausten fra Røde Kors. Han fortalte og der var gode og skræmmende billeder med, og endvidere omtalte han alle de tiltag, Røde Kors foretager sig i fredstid, også her i Danmark.

Foredraget i marts – den 16.3. – var et helt tilløbsstykke: 58 personer – medlemmer og ikke-medlemmer – mødte op for at høre Ole Sohn fortælle om sin bog: Jeg kommer snart hjem. Dejligt at se så mange interesserede.

Det var et rigtig godt og spændende foredrag og en behagelig foredragsholder, og spørgelysten var stor.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til alle, der har hjulpet TK i årets løb.

Som I har bemærket i indkaldelsen, skal vi i år have valgt en revisor for kun 1 år. Det er på grund af Kissers bortgang. Herfra skal lyde et: ære være Kirsten Jensens minde.

Annette Rasmussen